

KERKDIENTEN:

Ook via Kerk TV en **WEBSITE:** www.pkn-hgh.nl/kerk en later op ons [YOU TUBE kanaal](#)



Zondag 26 september **10.00 uur** Ds. J. A. Wegerif, Nijverdal
 19.00 uur Ds. J.M. Peschar

LITURGIE VM: Afkondigingen, Ps. 139: 1 en 2, Votum en Groet, Ps. 139: 7, Verootmoediging
Gez. 449: 1 en 2, Genadeverkondiging, Gez. 449: 3 en 4, Onderwijs, Gez. 449: 5,
Gebed, Evangelielezing: Marcus 9: 38 - 50 (NBV), Gez. 329, Prediking, Gez. 285: 1 en 2,
Gebeden, Gez. 285: 3 en 4, Zegen

LITURGIE NM: Afkondigingen, Ps. 149: 1 en 2, Votum en Groet, Gez. 21: 1, 3 en 7, Gebed,
Schriftlezingen: Psalm 146 en Marcus 9: 14-29 (NBG 1951), Opw. 832,
Overdenking: "Het 11e gebod: geloven moet leuk zijn (?)" Opw. 847, Geloofsbelijdenis,
EvLb 170: 1 en 2, Gebeden, Gez. 393, Zegen, Gez. 456: 3

Collecten: Kerk en Eredienst & Beamerfonds

Diaconiecollecte: Zeister Zending Genootschap Suriname

OPPASDIENST:

Zondag 3 oktober **10.00 uur** Dhr. A. Metselaar, Hoogeveen
(Israëlzondag) **19.00 uur** Gez. Dienst Geref. kerk.

GEZAMENLIJKE AVONDDIENSTEN

Vanaf zondag 3 oktober zullen er, net als voor het uitbreken van de coronacrisis, weer om en om gezamenlijke avonddiensten worden gehouden, de ene keer in de Hervormde Kerk, de andere keer in de Gereformeerde Kerk. En ook dan bent u en jij van harte welkom!

"HET 11E GEBOD: GELOVEN MOET LEUK ZIJN(?)"

Vanavond (26 -9) is er in onze kerk een themadienst, waarin ds. J.M. Peschar hoopt te spreken over het thema: "Het 11e gebod: geloven moet leuk zijn(?)". Een thema waarin het oor te luister wordt gelegd bij teksten uit Psalm 146 en Marcus 9: 14-29, en waarbij nagedacht zal worden over wat er nou eigenlijk de vóórs en tegens zouden kunnen zijn de stelling dat geloven voor alles leuk moet zijn...
Iedereen is daarbij van harte welkom!

SURINAME

De armen worden armer en steeds meer mensen belanden in armoede. Dat is de ervaring van de diaconie van de Surinaamse Broedergemeente in het afgelopen jaar. Door het coronavirus raakten veel mensen hun baan kwijt en de almaar stijgende prijzen van eerste levensbehoeften maken rondkomen moeilijk, voor jong en oud. Dus kloppen meer mensen aan bij de kerk. De diaconie helpt waar ze kan, met maandelijkse voedselpakketten voor de 100 meest hulpbehoevenden, schoolspullen-waardebonnen voor 350 kinderen uit arme gezinnen en 10 studie- beurzen. Ook bemiddelt de diaconie hun cliënten waar mogelijk naar werk. Armoede verlichten, dat is concreet en zinvol diaconaal werk. Het ZZg steunt het met € 20.000. Wij willen hen hierbij namens u steunen met de Diaconale collecte van 26 september. Uw Diaconie?

AGENDA: **Dinsdag 20.00 uur** Video Bijbelstudie "Daniël" **Woensdag:** Jonge Kerk
 Donderdag 19:00-19:45 Bidstond

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: [nieuwsbrief\(at\)pkn-hgh.nl](mailto:nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl) of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 14 - 10 t/m 28 - 10 - 2021 uiterlijk 5 oktober naar [kerkbode\(at\)pkn-hgh.nl](mailto:kerkbode(at)pkn-hgh.nl)
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

VERSOEPELINGEN RONDOM KERKDIENTEN

In overeenstemming met wat er door onze overheid is bepaald, worden vanaf zondag 3 oktober nog enige verdere versoepelingen doorgevoerd. Zo wordt de 1,5 meter afstand -regel vervangen door "gepaste afstand" tot elkaar bewaren. Verder zullen vanaf genoemde datum de linten van de banken in het middenvak worden verwijderd. Bij de banken op de flanken van de kerk zullen de linten voorlopig nog blijven, om op die manier letterlijk meer ruimte te geven aan hen, die liever wat meer afstand tot elkaar wensen te bewaren. Laten we hierin respect betrachten voor elkaars verschillende gevoelens in dezen!

COLLECTEN

Nu de diensten weer vrij toegankelijk zijn, zullen we nog wel blijven collecteren bij de uitgangen.

(Denkt u wel om de juiste collecte zak voor uw bestemming)

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om uw bijdrage via de bank over te maken als u de dienst niet bezoekt. Maandelijks zullen uw gaven naar evenredigheid over de verschillende bestemmingen worden verdeeld. U kunt natuurlijk bij uw gift ook een door u gekozen bestemming vermelden.

Ons bankrekeningnummer is: NL61 RABO 0316 6004 58 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Kerk Hollandscheveld
Of voor uw diaconale gaven: NL18 RABO 0316 6022 99 t.n.v. Ned. Herv. Kerk Hollandscheveld.

VIDEOBIJBELSTUDIE OVER HET BOEK DANIËL

Naast al het min of meer bestaande wat we in de komende weken weer hopen te hervatten, willen we u en jou ook nog iets nieuws aanbieden. Ook al zou het kunnen zijn dat een aantal van u dit al op Family 7 heeft gevolgd: een Bijbelstudieserie over het Bijbelboek Daniël, welke elke avond op video zal worden ingeleid door Gert van de Weerd en ds. Henk Schouten. In het verleden heb ik (ds. Peschar) ook al es 'n serie overdenkingen gewijd aan dit Bijbelboek. En juist in deze tijd waarin er in de wereld zoveel dingen gebeuren die ons tot naden-ken stemmen, is het zeker de moeite waard om samen met andere belangstellenden dit deels verhalende en deels profetische Bijbelboek hoofdstuk voor hoofdstuk op de voet te gaan volgen. De eerste avond zal zijn op D.V. dinsdag 28 september in een zaal achter onze kerk en deze begint om 20.00 uur.

BELIJDENISCATECHISATIE, IETS VOOR JOU?

Je bent nog jong, of je bent dat geweest, maar je wilt bewust de Here Jezus op nummer 1 zetten in je leven, en daar in de praktijk van alledag handen en voeten aan geven. Maar hoe doe je dat, in een tijd waarin steeds meer mensen onverschillig staan tegenover de Persoon van God, het volbrachte verlossingswerk van de Here Jezus en het vernieuwende werk van de Heilige Geest?

In een aantal avonden, uitgesmeerd over het komende winterseizoen, willen we aan deze en een aantal aanverwante thema's ruime aandacht geven. Om de belangstelling hiervoor te peilen, zal op di. 5 oktober om 20.00 uur 'n informatieve avond worden gehouden, speciaal voor hen die hierover nadenken.

BIDSTOND

Op donderdag 30 september zal de maandelijkse bidstond weer worden hervat. In een van de zalen achter de kerk komen we dan van 19.00- 19.45 uur bijeen. De huidige veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen. De opzet van deze avonden zijn heel eenvoudig: er wordt begonnen met een stukje lezen uit de Bijbel, met 'n korte overweging daarbij. Daarna worden punten voor dankzegging en voorbede gedeeld met elkaar, en deze worden daarna in gebed voor de Troon van onze hemelse Vader gebracht. En dan is de tijd al weer om! In al zijn eenvoud zijn het hele mooie bijeenkomsten waar bemoediging en opbouw van uitgaat! Ook u en jij bent daarbij welkom!

GEMEENTEAVOND

Het duurt nog even, maar toch willen we u en jou alvast attent maken op onze eerstvolgende gemeenteavond. Deze zal worden gehouden op donderdag 28 oktober in onze kerk, en de avond begint om 20.00 uur. Nadere informatie volgt later.